

Juleafslutning med Carsten Høi

Det blev en hyggelig og fornøjelig aften, som altid når Carsten Høi gæster klubben. Carsten startede med at præsentere et parti i den blomstrende juniorskakafdeling, som Bent Guldborg med succes har fået til at vokse støt. Og at børnene havde lært noget af Bent kunne man se af de mange hænder, der kom i vejret, når Carsten stillede spørgsmål undervejs!

Derefter var det de voksnes tur. Vi var desværre kun 9, men jeg havde modtaget i alt fald tre afbud pga. sygdom. Så vi kunne sagtens have været flere. Vi havde en god snak først, om at være lidt op i alderen når man spiller skak (den vej går det jo for alle), om den verserende "Niemann-sag", osv. Derefter viste Carsten et par miniaturer fra egen hånd, og gennemgik til sidst Planincs glansparti mod Vaganjan fra Hastings 1974/75. Det kan anbefales at spille det igennem – det sidste træk er fantastisk (link til parti [her](#)).

Til slut rundede vi en hyggelig aften af med simultan. Carsten spillede mod 8 spillere (Vitus måtte desværre gå inden vi gik i gang). Resultatet blev 5-3 til Carsten, hvilket er rimeligt jævnbyrdigt, vil jeg sige. Dmitry og jeg vandt (begge med sort), Lars Laustsen og Bent Guldborg spillede remis.

Jeg ville meget gerne have vist Dmitrys parti. Jeg fik kopi af partilisten, men jeg må indrømme, at jeg ikke kunne læse alle trækkene. Måske er det nogle kyrilliske bogstaver, som har sneget sig ind ☺. Så I må nøjes med mit parti i første omgang. Det var ikke noget særligt, det mest kuriøse er, at Carsten opgav i en remisstilling. Vi troede begge, at det var tabt, men computeren er nådesløs.